

Højskolesange i nye versioner

Idé og omskrivning af Martin Keller

Der var en lærkerede

Der var en lærkerede,
Den findes ikke mer'
Den fandtes på en hede
Et sted som ik' er mer'

I reden var der unger
Og ungerne havde dun
De pippede de havde tunger
Og reden var så lun

Og de to gamle lærker,
De fløj helt tæt omkring.
Jeg mener at de mærked'
Jeg gjord' dem ingenting

Jeg stod om bag en slåen,
der stod jeg ganske nær
Jeg stod helt op på tåen
Og tragte ej mit vejr

For ræven ville bide
og drengen samlede bær.
Men ingen fik at vide,
at lær'kerne - var' - her'.....



Note fra Martin:

Der er under 30 % af sanglærker tilbage målt ud fra deres oprindelige bestand på 100 % for ca. 60 år siden.

Lyngheden forsvinder hurtigere end de fleste er klar over. Forskerne mener, at lyngheden er forsvundet inden for 15-20 år grundet den store udledning af kvælstof fra det animalske landbrug. Kvælstofudledningen virker som gødning for græs, træer og buske, der kvæler lyngheden og de nektargivende, hjemmehørende, blomstrende urter i et hidtil uset tempo.

Den blå anemone

Egil Harder 1945 - Kaj Munk 1943

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den store gyllespreder
Den kørte her i fjor

På Lolland jeg den hentede,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og ventede
og tænkte: »Den må dø;
den savner jo sit- mark - kvarter,
sin lune stank, sit fede ler;
i denne fjendske zone
består min gyllespreder;
Nu kommer - der - én - mer'

Nu står den der og nikker
så seiersæl i Jyllands grus
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille gylle - zone
og dog min gyllespreder
med lugt og gyldent skær.

Hvad var det dog, der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: »Evig skiltes ad
min sjæl og glæden«. da jeg sad
i førerhusets trone.
Tak mine grisebasser
I gør mig fri - og glad.

For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la'r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit gylle - flor,
en flig af nådens trone.
Du store gyllespreder
hvor er mit landbrug stort.

Note fra Martin:

Vi udleder mellem 30-40 millioner tons gylle om året. Det svarer til, at man hvert år fylder alle søerne i København (6,3 km i omkreds) i en bunke af 60 meters højde svarende til kontorbygningen over for Planetariumet.

Vi er nødt til at afvikle den massive, konventionelle svineproduktion, der er hovedårsagen til, at vores næringsfattige arealer gror til i græs, og fiskene i indre farvande forsvinder.



Jeg ved hvor der findes en have så skøn

Jeg ved, hvor der findes en have så skøn,
hvor søen er blå, og hvor skoven er grøn,
hvor fuglene bygger i løv - hækkens - ly
og flyver hver morgen med - sang - over - sky.

Og midt i den friske og gyngende sø
der dukker af dybet den dejligste so,
og soen er drægtig og maven er fuld
af bittesmå grise der snart går omkuld

Nu pibler der unger ud - af - vores - so
små grise bag tremmer det' her de skal bo
med øffen og møffen, så det er en lyst
men pludseligt bliver - det - hele - så - tyst

Se ud over dal, over mark, over sund,
så ser du en have med løvsal i lund,
med gylle og gift - ned - i - vores - vand,
nu lærken er væk i vort fæd'rene - land.

Note fra Martin:

Over 29.000 smågrise dør hver dag i de danske stalde, fordi de bliver klemt ihjel eller dør af kulde. Hver dag er der ca. 2 millioner søer, der er fikseret i små tremmebure for at minimere risikoen for, at de maser deres unger.

En so er designet til at få 6-7 unger, men i dag får hun over 15 unger pr. kuld. Dette skyldes, at de er avlet til at få flere unger, får hormoner og bliver inseminieret.

Lille Sommerfugl

I en dejlig have, fyldt med gylden sol
Fyldt med duft af lilje, rose og viol
Møder vi hinanden, jeg er tung og træet
Du på hvide vinger - svinger dig så let
Lille pattegris, lille pattegris
flyt din mås - til - en - bås - så slagteri
Når jeg ser på dig
Ak, så tænker jeg
Hvem mon spiser min pattegris?

Er violen troløs, finder straks du trøst
Tæt ved liljens varme, jomfruhvide bryst
Men til rosens favntag snart du kaldes bort
Himlen er så blå, og livet er så kort
Lille malkeko lille malkeko
Fik din kalv - taget fra dig - før' var i to
Når jeg ser på dig
Ak, så tænker jeg
sidste skrig - fra - fru malkeko

Lille glade flyver under himlens blå
Din er hver en blomst, som solen skinner på
Først når jorden dækkes tæt af gyldent løv
Folder du din vinge træt og bli'r til støv
Lille tur - bo - høn' - lille tur - bo - høn'
Du var glad, til du fandt dit sidste skjul
Når jeg mindes dig
Ak, så tænker jeg
Ben'ene knak' - under tur' - bo' - høøøøn'

Note fra Martin:

11 ud af vores 77 sommerfuglearter er forsvundet, og 32 arter er truede eller sårbare. Det har forskere fra Aarhus Universitet kortlagt på den danske liste over truede arter, kaldet Rødlisten. Vi har ca. 64 arter af ynglende dagsommerfugle tilbage i Danmark. 20 arter er lokale og fåtallige, 22 arter er truede eller akut truede. Kun 20 arter er vidt udbredte og almindelige. 12 arter er uddøde siden 1950.

Vi skal producere giftfri, økologiske fødevarer direkte til mennesker. Samtidig skal vi beskytte flere vilde naturområder, hvor sommerfuglene yngler og får deres nektar.

Den ringeste dyrevelfærd i Danmark findes i produktionen af turbokyllinger. 20 færdigudviklede turbokyllinger på ca. 2 kg har kun én kvadratmeter at bevæge sig på. I produktionen af komælk bliver den nyfødte kalv fjernet fra sin mor, hvilket medfører traumer hos både ko og kalv.



Note fra Martin:

Der er kun 25-30 % af stærer tilbage ud fra deres oprindelige bestand for ca. 60 år siden. Forskellige myg og billelarver er forsvundet i græs- og engområder, hvor stæren finder føde til sine unger.

Hør den lille stær

Hør den lille stær, den var åh så fornøjet.
Morgenklokken ringed', og marken stod i damp
Nylig var den vågnet, men altid i tøjet
aldrig sku' den sæbes og vaskes med en svamp.
Den havde hverken hat eller sløjfer og kjole,
ingen fine støvler, den sku' pudse a'.
Den havde ingen lektier, sku' aldrig i skole,
den ku' gå og fløjte den hele lange dag.
Og når den var sulten deroppe på kassen,
fandt den et par orm', der ikke findes mer'
Den sku ikke først - ha' den kogt over gassen,
den ku få den ned, hvis den - altså - var - lige - her

Da den skulle rejse, den ventede ikke længe
Vips, var den afsted - farvel på eventyr!
Den havde' hverken kuffert, retur - billet og penge
den havde bare vinger, den var en lystig fyr.
Åh, da den fløj op - fløj den væk under skyen
Men så her til sidst - så faldt den ned igen
Den er fløjet langt bort - afsted ud af byen,
den har nok en ven dér, hvis - der - altså - var - en ven



Note fra Martin:

Når grise kommer ud på naturlige arealer, udvikler de hurtigt deres naturlige instinkter. Problemet med industrigrise er, at de er avlet for lange, dvs. de har et ekstra ribben, der giver dem rygsmerter.

Grise i naturlige områder skal være grise, der er vant til at befinde sig i naturen såsom ungarske uldgrise og andre gamle grisearter.

Sur sur sur lille gris omkring

Øf øf øf lille gris omkring
Øf øf øf lille gris omkring
Frygt ej for de vilde drenge
Løb du ud på mark og enge
Løb løb løb lille gris på spring
Øf øf øf lille gris omkring
Læg i mudderet efter fodring

Stik din tryne i for - muld -ing
Øf øf øf- øf - i lystig ring
Øf øf øf lille gris omkring
Du er glad så du må sprutte
Og en tryne du kan trut i
Øf øf øf lille gris omkring

Jens Hansen ha'd' en bondegård

Jens Hansen ha'd' en bondegård,
ih ah ih ah oh

Og på den gård, der var noget kål
ih ah ih ah oh

Det var smask smask her,
det var gnask gnask der,
det var smask her, gnask der,
alle steder smask.

Jens Hansen ha'd' en bondegård,
ih ah ih ah oh

Jens Hansen ha'd' en bondegård,
ih ah ih ah oh

Og på den gård, der var en ært,
ih ah ih ah oh

Det var grøn grøn her
det var ært ært der,
Det var grøn her, ært der,
alle steder grøn

Jens Hansen havde en bondegård,
ih ah ih ah oh.

Jens Hansen havde en bondegård,
ih ah ih ah oh.

Og på den gård der var salat,
ih ah ih ah oh.

Der var sprød sprød her
og sprød sprød der
Sprød her sprød der,
alle steder sprød

Jens Hansen havde en bondegård,
ih ah ih ah oh.

Note fra Martin:

Løsningen på de mangesidete problemer er, at vi producerer hovedsageligt økologiske og plantebaserede fødevarer til menneskemaver og ikke til grisemaver.





Plantebaseret Videnscenter



Fonden for STATENS **økologisk landbrug**